

Het balkon van de Balkan

Montenegro is een land van panorama's. Zijn onherbergzame hoogplateau, een opeenvolging van heuvelruggen, was eeuwenlang een niet te veroveren terrein, dat onder vonden de Ottomanen al in de vijftiende eeuw. Nu ligt de looper uit voor elke bezoeker met goede bedoelingen.

Tekst en foto's *Marc Goldstein*



Kiev ontwaakt

De grauwe sovjetjaren schudt Kiev van zich af en de kinderen van de Oranjerevolutie brengen weer leven in de statige lanen en oude wijken van deze verrassend groene stad.

Tekst en Foto's Marc Goldstein

Betoverende riviera aan de Zwarte Zee

De trappen van Odessa, Pantserkruiser Potemkin, de Conferentie van Jalta, de charge van de lichte brigade: dramatische momenten uit de Europese geschiedenis die zich afspeelden tegen een betoverend mooi decor, in het westen en het zuiden van Oekraïne.

Tekst en foto's *Marc Goldstein*